

Juleaften 2024

Nygårdskirken 24. december 2024, kl. 13 og 15

Tekst: Lk 2

Salmer: 94; 119; 104; 136; 120

JEG FIK DEN!!! Jeg fik den – [tager mandlen ud af munden og viser den frem] – jeg fik MANDLEN!!!  
Sådan vil nogle af *jer* også råbe senere i aften – *nogle* af *jer*! *Andre* vil gemme mandlen bagerst i kinden og lade som ingenting så længe som muligt! For *hvem* får mandlen, uhh, hvor *er* det bare spændende! Og det er slet ikke mandelGAVEN, der er spændende: Det er lige meget om det er en marcipangris til dig selv eller en ged til nogen i Afrika. Men at FÅ mandlen, at FINDE den – dét er jo at finde LYKKEN! Alle vores juleforberedelser – det er for at skabe grobund for lykken. Og hver gang vi pakker en gave op i aften, håber vi dybt inde i hjertet at det er DEN, der er inden i: Lykken ... Alle os, der har skrabet lodder og pakket gaver op i et langt liv, vi VED, at lykken IKKE findes bag flot indpakning. Alligevel holder vi ikke op med at HÅBE! Men kender I så det: At hver gang man mærker: YES! Nu har vi fat i den – så forsvinder den!

Juleaften 2024

Hver gang vi sætter *tjek* ved lykken og har styr på den – så fordufter den, og vi må videre i jagten. Det må være noget med, at lykken ikke KAN kontrolleres! Måske *kan* man slet ikke *selv* finde lykken? Måske er det lykken, der skal finde OS? Hvis den vil *vis* sig for os – *måske* kan vi *så* se den! Der var en lille dreng, som fik lov at se den – for han havde en mormor, der lærte ham hvordan! En dag op til jul tog mormor lille Peter med hen til en dør i huset og sagde: ”Derinde bag ved døren, Peter, dér er julen.” Fyldt af undren åbnede Peter døren: Det var jo *helt* mærkværdigt, julen kunne da ikke være inde bag ved den dør! Og så viste det sig, at inde bagved havde mormor sat et lille lys og tændt det. Skuffet udbrød Peter: ”Er det julen? Det er jo ingenting!”. Og så sagde mormor: ”Jo, det er alting.” Og Peter har aldrig glemt det – og år for år giver han sin gamle mormor mere og mere ret: I dét der regnes for ingenting – dér gemmer livets mening sig! Julen er et lille lys i mørket – ser du det, når det viser sig for dig, så ser du, at hvert lille stearinlys, hver lille LED-pære vi tænder, de er SPEJLINGER: Vi prøver at SPEJLE og synliggøre et usynligt lys, som er blevet tændt dybt inde i os selv! Det indre lys

Juleaften 2024

vokser og vokser – og til sidst vil det komme det *ud* af dig: *Du* begynder at lyse for andre! Du smiler til én der ser trist ud – du giver en hjælpende hånd – du rejser én op der er faldet ... Og lyset breder sig, det spejles igen og igen: Se, hvor der kommer lys i øjnene på dem du smiler til og dem, du rækker en hånd! Det er livet, det er kærligheden, det er håbet! Vi gamle ser lykken i aften – *ikke* når papiret er revet af pakken, men når barnets øjne lyser, når vi *rækker* det pakken! Og når du møder din elskedes blik hen over risalamanden – når I alle rundt om bordet jubler over mandlen, ikke fordi den bliver fundet – men fordi I sidder dér midt i det sammen! Og når du ser den tomme stol i stuen og hjertet brænder i dig af savn og dit øje blændes af tårer - da ser du det igen: Det lille lys som kan åbne vores øjne, så vi ser hvor stort og smukt og kærlighedsfyldt livet *også* er. I det lys finder lykken DIG! I det lys, som vi ikke selv har tændt – men som er tændt for os! Julens lys blev tændt af Gud i Betlehem, da Gud sendte Jesusbarnet ind i verdens mørke: Hver eneste jul siden har mennesker fornemmet, at der da vist var en dør et sted, som vi skal se at få åbnet – for julen er inde bag den dør! Og

Juleaften 2024

leder og søger man og stresser rundt i alle butikker og på hele nettet – uden at finde det. Og på et eller andet tidspunkt åbnes døren af sig selv – og den er jo inde i dit eget hjerte, den dør! Og du tænker: Er det virkelig noget? Og du lærer at se, at ja – det er alt: I dét der regnes for ingenting – dér gemmer livets mening sig! Det er Guds julemirakel i dig - at det lys som kom til verden med Jesus, der skinner i dit eget hjerte! Du opdager det, når du ser det spejlet i andre menneskers øjne – at det lys, du giver dem, det har Gud givet dig! Kik godt efter i aften – kik godt efter *mandlen*, ja selvfølgelig! Og efter Gud lys i menneskers øjne, når de ser på dig! Glædelig jul!

*Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen, således også nu og altid og i al evighed. Amen.*

*Og så må I rejse jer – og vende jer imod hinanden og se hinanden i øjnene, se Guds lys og velsignelse dér og ønske hinanden: Glædelig jul!*